

Tjuvar och stenkastning på Hospitalet

Hospitalet, vid Storgatan 33 där psykiskt sjuka intogs, hade i början av 1800-talet en syssloman som hette Frans Carl Norstedt*. Han skrev i augusti och september 1805 till de styrande i Örebro stad och rapporterade om att Hospitalet var hemsökt av tjuvar och utsatt för stenkastning och hotelser.

Det visade sig att det var änkan Dahlstedt, som av många kallades "Urväders-mor på Tingstugubacken", som hade fått Hospitals-hjonen att stjäla bröd, sill, dricka och kläder mot att de fick brännvin av henne. Ett hjon vid namn Jonas uppgav att han stulit pengar ur Hospitals-pigans kista, men att Urväders-mor hade alltsammans hos sig.

Förutom allt tjuveri hade Hospitalet också blivit utsatt för stenkastning vid flera tillfällen av yngre manspersoner och Norstedt själv var nära att bli mördad av tullvaktmästare Berglings son. Som tur var kom dejans dotter Ulrika, Hospitals-vaktaren och muraren Widström till undsättning och skrämde bort Bergling och hans kamrat, den illa kände Eklund. Båda pojkarna stannade längre bort på gatan och skrek hotelser och skällsord.

Norstedt önskade att Magistraten skulle göra något åt alla dessa illa-artade ynglingar som störde säkerheten vid Hospitalet och han önskade också åtgärder för att freden och friheten skulle upprättas i Örebro stad.



Storgatan 33 i Örebro där Hospitalet var inrymt.

** Frans Carl Norstedt var son till Örebro-rådmannen Lars Norstedt och bror till Per Adolf Norstedt som grundade P.A. Norstedt & Söner AB i Stockholm*

Syssloman = person som skötte bokföring och skrivelser

Deja = piga

Magistraten = stadens styrelse

I Regionarkivet finns delar av Örebro läns Hospitals arkiv bevarat. Arkivet innehåller handlingar från 1700- och 1800-talen.

Text Eva Lundberg, 2017.